

INDELING & UITTREKSEL OPENBARING

1:1-8 → **proloog**

1:9 – 3:22 = [1^e opdracht / roepingsvisioen]

→ de verschijning van Jezus en de brieven aan de 7 gemeenten

4:1 – 16:21 = [2^e opdracht / visioen]

→ de tempel van God, met het lam dat de 7 zegels opent.

6:1-17 → De 'weeën van de Messias' = de opening van de 1^e – 6^e zegel

7:1-8 → verzegeling 144.000

7:9-17 → grote menigte uit verdrukking

8:1-9:21 → de **oordeelsactie begint** = opening van de 7^e zegel → 1^e – 6^e bazuin

10:1 – 11:13 → roeping van getuige Johannes tot profetisch spreken.

→ roeping van Gods 2 getuigen tot profetisch spreken.

11:14-19 → de **actie vervolgt** <kort> = de 7^e bazuin (aankondiging Gods toorn)

12:1 – 15:4 → onderbreking door blik achter de schermen van de geestelijke strijd.

15:5 – 16:21 → de **actie vervolgt** = de uitvoering van de 7^e bazuin

→ de **oordeelsactie eindigt** = 1^e – 7^e schaal van Gods toorn.

{16:17 → "Het is voorbij!"}

17:1 – 19:10 = [3^e opdracht / visioen]

→ beschrijving van HOER Babylon + oordeel over Babylon.

→ inclusief korte introductie van BRUID Jeruzalem.

<< 17:1 – 18:24 past chronologisch in 6:1-16:21 >>

<< 19:11 is chronologisch het vervolg op 16:21 >>

19:11 – 21:8 → verdere uitleg / verdieping van het oordeel over

de draak – beest – 2^e beest.

→ inclusief korte introductie van beloning van de rechtvaardigen.

→ **het herstelwerk is klaar**

{21:6 → "Het is voorbij!"}

21:9 – 22:9 = [4^e opdracht / visioen]

→ beschrijving van BRUID Jeruzalem + beloning voor rechtvaardigen.

22:10-20 → **epiloog**: 7 laatste slotwoorden.

(engel - Jezus - verteller - Heilige Geest - Bruid - hoorders - Johannes)

22:21 → zegenbede verteller

<< Parallel 1:1-8 met 22:6-21! >>

PROLOOG

↪ **Introductie**

Openbaring van Jezus Christus, die Hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.

↪ **Groet, zegen**

Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige.

1^e Openbaring / Opdracht ~ 1:10-19:10

Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin en die tegen me zei: 'Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.'

7 BRIEVEN → GEMEENTEN

1/ **Efeze**

- | | |
|---------------------------|---------------|
| ↪ Beschrijving Jezus | – Adressering |
| ↪ Ik weet uw werken | – Afzender |
| ↪ Maar dit heb ik tegen u | – Aanbeveling |
| ↪ Breek met het leven | – Aanklacht |
| ↪ Wie oren heeft | – Advies |
| ↪ Wie overwint | – Appèl |
| | – Aanbod |

2/ **Smyrna**

- | | |
|--------------------------|---------------|
| ↪ Beschrijving Jezus | |
| ↪ Ik weet van de ellende | – Aanbeveling |
| ↪ Wees trouw | – Advies |
| ↪ Wie oren heeft | |
| ↪ Wie overwint – belofte | |

3/ **Pergamum**

- | | |
|---------------------------|---------------|
| ↪ Beschrijving Jezus | |
| ↪ Ik weet waar u woont | – Aanbeveling |
| ↪ Maar dit heb ik tegen u | – Aanklacht |
| ↪ Breek met het leven | – Advies |
| ↪ Wie oren heeft | |
| ↪ Wie overwint – belofte | |

4/ **Tyatira**

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------|
| ↪ Beschrijving Jezus | | |
| ↪ Ik weet wat u doet | – Aanbeveling | |
| ↪ Maar dit heb ik tegen u | – Aanklacht | |
| ↪ Breek met haar activiteiten | – Advies | |
| • Laat elke gemeente beseffen | – Aankondiging / Aansporing | <extra> |
| ↪ Houdt vast | – Advies | |
| ↪ Wie overwint – belofte | | |
| ↪ Wie oren heeft | | |

5] Sardes

- ↵ Beschrijving Jezus
- ↵ Ik weet wat u doet – Aanklacht
- ↵ Breek met het leven – Advies
- ↵ Wie overwint – belofte
- ↵ Wie oren heeft

6] Filadelfia

- ↵ Beschrijving Jezus
- ↵ Ik weet wat u doet – Aanbeveling
- ↵ Houdt vast – Advies
- ↵ Wie overwint – belofte
- ↵ Wie oren heeft

7] Laodicea

- ↵ Beschrijving Jezus
- ↵ Ik weet wat u doet – Aanklacht
- ↵ Breek met het leven – Advies
- *Ik sta aan de deur en klop* – Aankondiging + Uitnodiging <extra>
- ↵ Wie overwint – belofte
- ↵ Wie oren heeft

2^e Openbaring / Opdracht ~ 4:1-16:21

Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: 'Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.' Op hetzelfde moment **raakte ik in vervoering**. Er stond een troon in de hemel

7 PROCLAMATIES OVER GOD EN HET LAM

Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas.

1] God is Heilig en Almachtig!

De vier wezens herhalen dag en nacht:

'Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.'

2] God is Schepper!

De vierentwintig oudsten werpen hun kransen voor zijn troon met de woorden:

'U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want U hebt alles geschapen: Uw wil is de oorsprong van alles wat er is.'

3] Wie is waardig?

Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep:

'Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?'

4] De Leeuw is overwinnaar!

Toen zei een van de oudsten tegen mij:

'Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.'

5/ Het Lam is waardig!

Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. En ze zetten een nieuw lied in:

‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’

6/ Aanbid het Lam!

Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Met luide stem riepen ze:

‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’

7/ Aanbid God en het Lam!

Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen:

‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’

‘Amen’.

7 ZEGELS

Toen zag ik dit: het Lam verbrak de zeven zegels.

1/ Verovering

Ik zag een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet

2/ Strijd

Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard.

3/ Schaarste

Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield.

4/ Dood en Verderf

Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren.

5/ Het Gebed van de Getuigen

Ik zag aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. Ze riepen luid: ‘O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?’. Ieder van hen kreeg witte kleren.

6] De Komst van de Dag des Here

Iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. 'Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?'

❖ De verzegeling van Gods dienaren / getuigen ~ de strijdende kerk

'Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.'

❖ De ontelbare menigte van Gods dienaren / getuigen ~ de overwinnende kerk

Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 'Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.'

7] Stille: Gebeden van Getuigen → Gerichten van God

Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur.

*Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan.
Ze kregen alle zeven een bazuin.*

Toen kwam er een andere engel bij het altaar staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op de aarde.

Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten **en een aardbeving.**

7 BAZUINEN

1] Oordeel over 1/3 van de aarde

↪ Er kwam hagel en vuur, gemengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen.

2] Oordeel over 1/3 van de zee

↪ Iets dat eruitzag als een grote berg, waar de vlammen uitsloegen, werd in zee gegooid.

3] Oordeel over 1/3 van de rivieren

↪ Uit de hemel viel een grote ster, die zo fel brandde als een fakkel. Hij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen.

4] Oordeel over 1/3 van de hemellichamen

↪ Een derde deel van de zon, van de maan en van de sterren werd getroffen, waardoor dat deel verduisterd werd.

'Wee! Wee! Wee de mensen die op aarde leven! Want dadelijk klinken de bazuinen van de drie engelen die nog niet geblazen hebben.'

5/ Duisternis & Demonische pijniging

De zon en de hemel werden verduisterd door de rook uit de put. Uit de rook kwamen sprinkhanen neer op de aarde. Alleen de mensen die niet het zegel van God op hun voorhoofd hadden, mochten ze kwaad doen. Doden mochten ze hen niet, alleen pijnigen, vijf maanden lang. Die mensen zouden pijn moeten lijden alsof ze door een schorpioen gestoken waren.

Het eerste wee is voorbij, maar er komen er nog twee!

6/ De dood

De vier engelen werden losgemaakt; ze waren gereedgehouden om juist op dit uur van deze dag, in deze maand van dit jaar, een derde deel van de mensen te doden.

Maar de andere mensen, die deze plagen overleefden, keerden zich niet af van hun zelfgemaakte goden. Ze bleven die goden aanbidden. ☹
Evenmin braken ze met hun leven van moord en toverij, van ontucht en diefstal. ☹

❖ *Johannes moet profeteren*

Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Toen hoorde ik opnieuw die stem uit de hemel. Hij zei tegen me: 'Haal de geopende boekrol die de engel die op de zee en het land staat in zijn hand heeft. Eet het op. Het zal branden in je maag, maar in je mond zo zoet zijn als honing.' Toen kreeg ik te horen: 'Je moet opnieuw over talrijke landen en volken en koningen profeteren.'

❖ *De twee getuigen profeteren*

Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Wanneer zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest hen doden. Gedurende 3½ dag liggen hun lijken op het plein van de grote stad waar ook hun Heer gekruisigd is. Maar na 3½ dag voer er een levensgeest uit God in hen en kwamen ze weer overeind. Op dat moment kwam er een zware aardbeving, die een tiende deel van de stad verwoestte. 7.000 mensen werden door de aardbeving gedood.

De rest werd door vrees bevangen en begon de God van de hemel eer te bewijzen. ☺ ☺

Het tweede wee is voorbij, maar het derde volgt binnenkort!

7/ De Komst van de Dag des Here

'Wij danken U, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt U nu het koningschap op u. De volken raasden in woede, maar nu laat U uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen, nu zelf te vernietigen.'

Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond.

Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving **en zware hagel**.

Intermezzo: De Geestelijke Strijd achter de schermen

7 VISIOENEN

1] Strijd met de Draak

Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw.

Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak.

Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.

Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. Maar de vrouw bleef buiten het bereik van de slang.

De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven.

2] Strijd met het beest uit de Zee

Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen.

3] Strijd met het beest uit de Aarde

Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest te aanbidden. Verder liet het bij alle mensen, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

4] Het Lam en de Overwinnaars

Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren 144.000 mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden.

5] De Aankondiging van Oordeel en Beloning

Toen zag ik opnieuw een engel. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde

6] De Uitvoering van Beloning en Oordeel

Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat iemand die eruitzag als een mens. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. Toen wierp degene die op de wolk zat zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd geoogst.

Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde, en hij oogstte de druiven in de wijngaard op de aarde en gooide ze in de grote perskuip van Gods woede.

*Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken:
het waren zeven engelen met de zeven laatste plagen
waarmee aan Gods woede een einde komt.*

7] De Overwinnaars voor Gods Troon

Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur. Op de glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam hadden overwonnen.

Einde van het Intermezzo

Hierna zag ik de hemelse tempel, de verbondstent, opengaan.

7 SCHALEN MET PLAGEN

De zeven engelen met de zeven plagen (kregen) een gouden offerschaal, vol met de woede van de God die leeft tot in eeuwigheid. Niemand kon de tempel binnengaan voordat aan de zeven plagen van de zeven engelen een einde was gekomen.

1] Oordeel over de aarde

Alle mensen die het merkteken van het beest droegen, kregen pijnlijke zweren.

2] Oordeel over de zee

Het water werd bloed en alle wezens in de zee kwamen om.

3] Oordeel over de rivieren

Het water werd bloed. “

“**Bloed van profeten hebben zij vergoten, bloed laat U hen drinken**”

4] Oordeel over hemellichamen

De zon kon de mensen verbranden met haar vuur. De grote hitte verzengde hen.

Ze toonden geen berouw en bewezen hem geen eer. Ze lasterden de God van de hemel. Ze braken niet met het leven dat ze leidden. ☹

5] Duisternis & Pijniging

Het rijk van het beest werd in duisternis gehuld. De mensen beten op hun tong van de pijn.

Ze lasterden de God van de hemel, vanwege hun pijn en de zweren. Ze braken niet met het leven dat ze leidden. ☹

6] Dood en vernietiging

De rivier viel droog en maakte de weg vrij voor de koningen uit het oosten. Toen zag ik drie onreine geesten / demonische geesten tevoorschijn kwamen die er op uitgaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God. Ze brachten hen bijeen op Harmagedon.

7] De Komst van de Dag des Here

De 7^e engel goot zijn offerschaal leeg over de lucht. Toen klonk er uit de tempel een luide stem vanaf de troon, die uitriep: **'Het is voorbij!'**

Er volgden bliksemschichten en groot geraas en donderslagen. Er kwam een **zware aardbeving, zo zwaar als nog niet was voorgekomen sinds er mensen op aarde waren; verschrikkelijk was die aardbeving.** (...). Uit de hemel vielen **loodzware hagelstenen** op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van die hagel, want het was een **vreselijke plaag**.

**HET GROTE BABYLON MOEST HET ONTGELDEN:
GOD GAF HET DE BEKER MET DE WIJN VAN ZIJN HEVIGE WOEDE.**

3^e Openbaring / Opdracht ~ 17:1-19:10

Een van de 7 engelen met de offerschalen kwam op me af en zei:
'Kom hier, Ik wil je laten zien hoe de grote hoer die aan talrijke waterstromen zit, veroordeeld wordt. De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd, en de mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht.' **Ik raakte in vervoering**, en hij nam mij mee naar de woestijn.

7 WOORDEN OVER BABYLON

1/ De Beschrijving van Babylon

Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: **'Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld'**.

2/ Het Geheimenis van Babylon

Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag. Toen zei de engel: 'Waarom ben je zo ontzet? **Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw** en het beest waarop ze zit, met zijn zeven koppen en tien horens.

3/ De Val van Babylon

Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Met een krachtige stem riep hij: **'Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad!'**

4/ Het Oordeel over Babylon

Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: **'Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen.'**

- De koningen op aarde zeggen:
"Wee! Wee Babylon, grote, sterke stad! In één uur tijd is je vonnis voltrokken!"
- De handelaars op aarde treuren en rouwen om haar en zeggen:
"Wee! Wee grote stad! In één uur tijd is heel je grote rijkdom vernietigd."
- Alle stuurlui riepen:
"Wee! Wee grote stad! In één uur tijd is zij te gronde gericht."

*Juich om haar, hemel, juich heiligen, apostelen en profeten!
Het vonnis dat zij jullie had toebedacht, heeft God aan haar voltrokken.'*

5/ De Dood en Verdwijning van Babylon

Toen tilde een sterke engel een steen zo groot als een molensteen op en smeed die in zee met de woorden: **'Zo zal ook Babylon, die grote stad, worden weggeslingerd; ze zal voorgoed verdwijnen.'**

6/ Lof voor Gods oordeel over Babylon

- Een geweldige stem als van een grote menigte hoorde ik zeggen:
'Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig.'

- De vierentwintig oudsten en de vier wezens aanbaden hem met de woorden: 'Amen! **Halleluja!**'
- Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa's en van krachtige donderslagen zeggen: '**Halleluja!**, de Heer onze God heeft het koningschap op zich genomen.'

7] De Opvolgster van Babylon

'Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer geven! Want **de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar**. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.'

- ☞ *Bevestiging betrouwbaarheid* → "Wat God hier zegt, is betrouwbaar"
- ☞ *Aansporing t.a.v. aanbedding* → "Je moet God aanbidden"

7 VISIOENEN OVER HET OORDEEL

1] De Komst van de Koning

Ik zag een wit paard met een ruiter, die 'Trouw en betrouwbaar' heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam 'Koning der koningen en Here der heren'. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de Almachtige God treden.

2] Het Oordeel aangekondigd

Toen zag ik een engel midden in de zon staan. Luid riep hij tegen de vogels: 'Kom naar Gods grote maaltijd. Dan krijg je het vlees te eten van koningen, van paarden en hun ruiters, van slaven en van vrije mensen, het vlees van jong en oud.'

3] Het 1^e en 2^e beest veroordeeld

Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid.

4] De Draak gebonden

Ik zag een engel uit de hemel neerdalen. Hij greep de draak en ketende hem voor 1000 jaren. Daarna moet hij korte tijd worden losgelaten.

5] Getrouwe Getuigen beloond + Draak veroordeeld

Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken. Zij waren tot leven gekomen en heersten 1000 jaar lang, samen met de Messias.

Wanneer de 1000 jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan gaat hij er op uit om de volken te misleiden. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet.

6] Het Laatste Oordeel

Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.

7] De Komst van de Nieuwe Hemel en Aarde

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

*Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen,
Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man.*

Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'

"Het is voltrokken!"

Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.

4^e Openbaring / Opdracht ~ 21:9-22:5/9

Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen kwam op me af en zei: 'Kom hier, ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het Lam.' **Ik raakte in vervoering**, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg.

4 VISIES OP JERUZALEM

1] Gods Heerlijkheid verlicht de stad

Hij liet mij de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. De stad schitterde door Gods luister.

2] Gods Volmaaktheid vormt de stad

De stad was vierkant, even lang als breed. De muur was gemaakt van jaspis, en de stad zelf was van zuiver goud, helder als glas. De 12 stadspoorten waren 12 parels, elke poort een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas.

3] Gods Aanwezigheid geeft Licht in de stad

Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het Lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven.

4] Gods Zegen geeft Leven in de stad

Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. In het midden van de stad stond een levensboom. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. Het zal er geen nacht meer zijn en God, de Heer, zal hun licht zijn.

En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

EPILOOG =

- ☞ *Bevestiging betrouwbaarheid* → “Wat God hier zegt, is betrouwbaar”
- ☞ *Aansporing t.a.v. aanbidding* → “Je moet God aanbidden”

= 7 SLOTWOORDEN ~ 7 PERSONEN

1] Loon naar werken (1)

→ 1] Engel

‘Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij.
Wie onheil aanricht zal meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal onreiner worden.
Wie goed doet zal nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog heiliger worden.’

2] Loon naar werken (2)

→ 2] Jezus

‘Ik kom spoedig.
Ik heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.
Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’

3] Loon naar werken (3)

→ 3] Verteller

Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan.
Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt.

4] Bevestiging Profetie (1)

→ Jezus

‘Ik heb Mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken.
Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende Morgenster.’

5] Uitnodiging

→ 4] Heilige Geest

De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’

→ 5] Bruid

Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’

→ 6] Hoorders

Laat wie dorst heeft komen;

Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.

6] Waarschuwing

→ 7] Johannes

‘Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort:

↪ als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; en

↪ als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.

7] Verzekering

→ Jezus

“Ja, ik kom spoedig!”

Zegenbede:

De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.