

SATANS BIJENKOMST

Satan hield een wereldwijde conferentie voor demonen. Als opening zei hij: “We kunnen de christenen er niet van weerhouden om naar de kerk te gaan. We kunnen ze er niet van weerhouden in hun Bijbel te lezen. Zodra ze Jezus aannemen, verliezen we de macht over hen die we daarvoor hadden en kunnen we ze in principe niet meer weerhouden om een intieme relatie met hun Verlosser te hebben. Dus: laat ze naar de kerk gaan, laat ze hun maaltijden hebben, en laat ze hun activiteiten doen, maar zorg er voor dat ze geen tijd meer hebben om een relatie op te bouwen met Jezus!”

“Dit is wat ik wil dat jullie doen”, zei de duivel. **“Leid ze af van hun pogingen om hun Verlosser te bereiken, en houd dat vol.”**

“Hoe moeten we dat doen?”, vroeg één van de demonen.

“Houd ze bezig met nutteloze zaken in het leven, en verzin steeds meer dingen om hun gedachten mee te vullen, zodat deze gesloten zijn voor wat echt van belang is”, antwoordde hij.

“Vul hun tijd zo dat ze weinig of geen tijd overhouden om met hun kinderen door te brengen, zodat hun gezin uit elkaar valt en hun huis geen thuis meer is. Zorg ervoor dat hun huis geen toevluchtsoord meer is om tot rust te komen na het dagelijkse werk. Laat ze in de tijd die ze voor ontspanning hebben zo buitensporig zijn, dat ze zelfs van de ontspanning uitgeput zullen raken. Overtuig de vrouwen ervan dat het nuttig is om vele uren te gaan werken, waardoor hun aandacht voor de kinderen sterk wordt gereduceerd. Overtuig de mannen er van dat zij alleen goede echtgenoten zijn als zij hoge inkomsten hebben, en dat ze dit kunnen bereiken door 6 of 7 dagen per week te werken, liefst 10-12 uur per dag. Verleid ze om steeds meer te kopen en steeds meer te lenen. Die schulden zullen hen er van overtuigen dat ze echt beide moeten werken.

Laat hen de stille stem van Gods Geest en hun geweten overstemmen, zodat ze die niet meer kunnen horen. Dat kan je bereiken door hun oren continu te vullen met allerlei muziek en door hun gedachten zó veel te stimuleren, dat ze eigenlijk steeds bezig zijn. Lok hen om op alle rustige momenten de radio, CD-speler, of hun I-pod aan te zetten. Laat ze zo intensief met hun computer spelen dat ze geen aandacht meer hebben voor het overige. En overstelp hun leven met mobieltjes die steeds meer functies hebben, waardoor ze gaan geloven dat ze niet meer zonder die dingen kunnen leven.

Dit alles zal hun gedachten zo verstoren, dat ze zullen breken met hun verbondenheid met Christus.

Leg tijdschriften en nieuwsbladen op de tafels van wachtruimtes. Overstelp hun gedachten zo mogelijk 24 uur per dag met het nieuws en andere zaken. Laat hun mailboxen volstromen met mailtjes, over zaken die hen valse hoop geven of die hun aandacht trekken, zolang het hun tijd maar opslurpt. Laat mooie modellen zien in tijdschriften, op de T.V. en het Internet, zodat mannen zullen gaan geloven dat uiterlijke schoonheid van groot belang is en ze ontevreden worden over hun eigen vrouw.

Geef ze andere mogelijkheden, zodat – zodra hun vrouw niet aan hun verwachtingen voldoet – ze ergens anders zullen gaan kijken en hun families snel uit elkaar zullen vallen!

Geef ze de kerstman, een kerstboom, kerstballen en tal van andere kerstspullen, zodat ze hun kinderen niet meer zullen leren over de werkelijke betekenis van kerst. Geef ze een paashaas en paaseieren, zodat ze niet meer zullen praten over de opstanding van Jezus, en dat Hij de dood heeft overwonnen.

Houd ze bezig, zodat ze niet naar buiten gaan om te genieten van Gods natuur, maar laat ze naar pretparken gaan, naar sport-evenementen, concerten en bioscopen. Houd ze bezig!

En als ze ondanks hun drukte toch nog zoeken naar spirituele omgang, laat hun geweten dan bezwaard zijn met problemen, of leid ze naar een van de vele charlatans die wij in dienst hebben.

Zorg dat ze steeds bezig zijn, zodat ze geen tijd hebben om naar de kracht van Jezus te zoeken. Maak ze rijk, zo rijk dat ze menen geen God nodig te hebben. Weldra zullen ze werken in hun eigen kracht. Weldra zullen ze geloven dat ze hun gezondheid, hun welzijn en al het andere aan hun eigen inspanningen te danken hebben.

Het zal werken! Absoluut zeker, het zal werken! Het is een prima plan!”, eindigde satan zijn betoog.

Inmiddels overstelpen demonen overal christenen met tal van zaken, zodat ze te weinig tijd hebben voor God en voor hun gezin; zodat de Bijbel gesloten in de kast blijft staan; zodat ze geen tijd meer hebben om God te ontmoeten.

Stel jezelf de volgende vraag: heeft de duivel in mijn leven succes met dit plan? Betekent druk (= busy) zijn in mijn leven:

Being Under Satan's Yoke ?!?
(= gebogen onder het juk van satan?)